



Grote foto: Nina en Marcha Hermans op vakantie in de pipowagen in Meerlo. Rechtsonder: De initiatiefnemers van



de vakantiewoning, Marjo Steeghs (links) en Christel Coenders.

foto Stefan Koopmans

Even vrolijk als 'n clown

Wie te kampen heeft met een lichamelijke beperking, kan niet zomaar naar elk vakantiepark. De aangepaste pipowagen in Meerlo biedt sinds dit jaar soelaas. Een clown is er daar overigens niet. „Dat denkt iedereen, maar het is wel een leuk ingerichte vakantiewoning.”

door **Matthijs Hoex**

„Terwijl ze in de vakantiewoning verblijft, heeft ze nog een goede tijd, maar aan het einde van de week gaat ze weer een slechte periode in”, vertelt Marcha Hermans, moeder van de negenjarige Nina, die naast haar zit. Terwijl haar moeder vertelt rekt de dochter in haar rolstoel een elastische pop languit, waarna ze lachend het pluche beest vanaf haar duim de kamer doorschiet. Nina lijdt aan kanker, waardoor ze telkens weer zware chemokuren moet ondergaan. Vooraf weet ze al wanneer ze een onplezierige tijd ingaat. Maar nu nog niet, en daar geniet ze samen met haar moeder van. Marcha en Nina Hermans verblijven voor een nacht in de zogeh-

ten pipowagen van Warm Welkom in Meerlo. Het vakantieverblijf kent een uiterlijk van de door een paard voortgetrokken wagen waarin de voormalige televisieclown Pipo rondtrok. Op tafel prijken zelfgebakken cupcakes. Aan het plafond bungelt tussen de bedstede en de eettafel een takkenkrans met hartjes en vogeltjes. Het frivool ingerichte vakantieverblijf is echter niet alleen een leuke vakantiewoning, het is aangepast zodat mensen met een beperking er makkelijk kunnen verblijven. Hoewel er tot nog toe vooral normale vakantiegangers kwamen, mikken de eigenaren in het bijzonder op gehandicapten. Daarvoor liggen onder het gras voor de ingang plastic roosters, zodat een rolstoel niet weg kan zakken in een zompig gazon. Langs de wc-pot aan de toiletverhoging en aan muur in de douchecabine zijn armlenningen

gemonteerd. Wie slecht ter been is kan het verblijf bereiken via een rolstoellift aan de achterzijde van de pipowagen. „Normaal moet mijn man altijd mee om haar op te tillen, wanneer ze niet zelf naar binnen kan rijden”, vertelt Marcha Hermans. Hoewel ze korte stukken kan lopen, is Nina te zwak om echt op eigen benen te staan. Daardoor zit de negenjarige het grootste deel van de tijd in een rolstoel. Dat maakt het lastig voor haar ouders om een normale vakantie te regelen, terwijl ze hun dochter een zo 'normaal' mogelijke jeugd willen bieden. „We gaan eigenlijk zelden naar aangepaste parken. Ik ken wel plekken waar ook verpleegsters aanwezig zijn, maar dan is het niet echt een vakantie.” De pipowagen van Marjo Steeghs en Christel Coenders is een kleinschalig vakantieverblijf. In de om-

vangrijke tuin van Steeghs is een grote hoek gereserveerd voor de wagen. Op het bijbehorende gazon staan een picknicktafel en een kleine clownswagen, waarin knutsel-spullen liggen. De grote pipowagen staat eigenlijk dubbel geparkeerd. De vakantiewoning bestaat namelijk uit een lange en een korte wagen. In de grote is een bedstede met daarnaast een eettafel, een keukentje en een badkamer. De kleinere wagen met een éénpersoonsbed en een stapelbed is te bereiken via een terrasje, waar de rolstoellift aan is gekoppeld. De naam doet vermoeden dat het een verblijf in de stijl van geschminkte grappenmaker geschiedt, maar dat is allerminst waar, vertelt Marjo Steeghs. De logische verwarring komt ze vaak tegen. „Iedereen denkt dat het iets met clowns te maken heeft, dat is helemaal niet het geval. Zo heet het nu eenmaal, maar het is gewoon een sfeervol ingerichte woonwagen.” Het had een aflevering van het televisieprogramma *Het roer om* kunnen zijn. De twee vriendinnen droomden er al jaren van om samen een vakantiewoning te runnen. „Zoals het daarbij in de soep loopt, dat gebeurt bij ons niet”,

lacht Christel Coenders. In 2006 sloiep de veertigjarige voor het eerst in een pipowagen, gestationeerd in Noord-Holland. Coenders: „Elke keer als ik op vakantie ga, zoek ik iets anders, iets dat echt sfeer uitstraalt”, vertelt ze. Na deze overnachting raakte ze zo enthousiast dat ze met de gezamenlijke droom in haar achterhoofd, haar vriendin meenam om de plek te bekijken.

Een kleinschalig vakantiehuis in een enorme tuin

Ze wilden namelijk geen standaard vakantiewoning. „We wilden iets speciaals doen.” Verder lag het voor de hand om het geschikt te maken voor mensen met een beperking. Christel Coenders werkt als verpleegkundige op de kinderafdeling van het Pantein Ziekenhuis in Boxmeer. De mentaliteit die ze ontwikkelde als medewerker in de zorg, komt goed van pas bij haar nieuwe toeristische taken. „Altijd zoveel mogelijk zorg en aandacht geven voor je gasten”, vertelt ze. Voor de gasten staat altijd

gebak uit eigen keuken klaar. Bij Marjo Steeghs, ligt het verband meer in de persoonlijke sfeer. Door een ziekte in haar directe omgeving kwam ze in contact met Dream4kids. Later werd ze zelf vrijwilliger bij de organisatie die dromen realiseert voor kinderen die een aanrijpende of traumatische ervaring hebben meegemaakt in hun leven. Maar toen haar kinderen niet meer constant aandacht nodig hadden, wilde ze weer echt aan de slag. Aan het werk kon ze zeker toen de pipowagen werd geleverd. „Het verblijf kwam niet kant-en-klaar binnen. De grote wagen had al een houten binnenwerk, maar de kleine keet moest nog worden verbouwd tot slaapvertrek. „Zonder onze mannen was het niet gelukt. Zij hebben het meeste timmerwerk verricht”, geeft ze grif toe. De eerste maanden deed het duo al goede zaken, maar nog niet met gasten met een lichamelijke beperking. „We willen in de toekomst met stichting Doe een Wens en stichting Dream4kids samenwerken, om hier kwetsbare kinderen een mooie vakantie aan te bieden”, zegt de Steeghs. „Maar, bovenal willen we een sfeervolle vakantie aanbieden.”